

**Kunst van de dag van Benno Tutein Nolthenius op 5-5-2013  
([www.galleries.nl](http://www.galleries.nl))**



Dit zal wel geen piëta zijn. Voor kinderen is het een feest om met een stok erop los te slaan totdat het beest openbreekt en al het snoep naar buiten valt. Als kind heb ik het één keer mogen doen. Er viel zowaar een Mars op de grond. Ik was de koning te rijk. Een hele Mars! Dat was heel bijzonder. Jaren later aten we na de roeitraining altijd een Mars in het toenmalige clubhuis/kantine aan het Twentekanaal, een zielig en zeer primitief loodsje, zonder douche of sanitair. Pas tegen de tijd dat ik afstudeerde kwam er een luxe club- en botenhuis, nota bene vlakbij de Universiteit. Wat had de oude garde moeten afzien om te roeien! Niet zielig en nota bene altijd een Mars, simpelweg door met een balpen een streepje achter je naam te turven. Zo kon je duidelijk zien wie er het meest snoepte en/of het vaakst kwam. Zo werkte het ook met een gemeenschappelijke telefoon en de tikker.

Manu Baeyens is een veelbesproken kunstenaar in deze rubriek. Hij heeft ook al veel turfjes achter zijn naam staan. Doorgaans vanwege een schilderij of een gekke knuffel, nu een veel groter object.

© Copyright 2013: Benno Tutein Nolthenius.